

Gorm den Gamle og Thyra Danebod - Tip-30-oldeforældre

Svend Tveskæg dræbte sin svoger Olaf Tryggvasson King of Norway den 09.09.1000, han var gift med Svend Tveskægs søster Thyra Haraldsdotter. – Tip-28- oldeforældre

Olaf Tryggvassons hustru Thyra Haraldsdotter død 18.09.1000 ved Ormen Hin Lange, Norway. (Det undrer mig lidt, så tæt på – at hendes mand blev dræbt ?)

Meilgaard Hovedgaard, der ligger nordvest for Grenå har tilhørt vore aner fra 1345 – 1823. Især Skiernow – navnet.

Niels Terkildsen, Tip-8-oldeforældre:

Kilde: A/s Nordisk Slægtsforskning: - Slægtsbog, Slægten Byskov fra Nr. Nisum sogn, udgivet 1973

Niels Terkildsen var gift med en kvinde, som kaldtes Kirsten Nielskone, og som efter hans død giftede sig anden gang med borger i Ribe Knud Lassen, men om det var hans første ægteskab, og om hun var mor til sønnen Oluf vides ikke.

Niels Terkildsen nævnes første gang i 1513, da han som Kong Christian II kapellan fik præsentation på Toreby sognekald. Samme år anbefalede kongen ham indtrængende til et kanonikat i Ribe, og i 1517 nævnes han som præst og kannik i Vor Frue Kollegial-Kapitlet i København. Samme år fik han endvidere et kanonikat i Århus med fritagelse for at recidere der, og desuden blev han nu forlenet med Sankt Jørgens Gård ved Grenå. Der hersker ingen tvivl om, at han stod i høj gunst hos Kong Christian II, og han syntes da også at have været en karakteristisk repræsentant for den type værdslyggjorte kirkemænd, som ofte forekommer i slutningen af senmiddelalderen. Som kongens skriver og tolder i Falsterbo og Skanør havde han mange forskellige praktiske gøremål at passe, og han var bl.a. kongen behjælpelig med at indkøbe og nedsalte sild til den kongelig husførelse, ligesom han bistod med indkrævning af skatter og lån. I 1520 blev han optaget i den danske adelsstand og fik tildelt et våben, som viser en syvøjet hvid stjerne med en rød rose midt på stjernen og placeret i et blått felt. Ovenpå hjelmen ses to oprakte blottede arme, holdende en rose i hver hånd. Året efter fik han med stor kongelig nåde sin afsked fra kongens tjeneste, og noget tyder på, at han allerede da mærkede, hvor det bar hen med kong Christian II, og derfor i tide forstod at redde sig. Ca 1525 tog han ophold i Ribe, og ret hurtigt lykkedes det ham at sætte sig i et godt forhold til de nye magthavere, således at også Kong Frederik I gjorde brug af ham og belønnede ham med forskellige begunstigelser. I 1529 fik han Sankt Annæ Alters Vikarie i Roskilde Domkirke, og i 1543 nævnes han blandt forstanderne for det almindelige hospital i Ribe, hvor han i øvrigt havde købt sig en meget anseelig gård. Her tilbragte han resten af sit liv og nød stor anseelse og respekt for sin fromhed og usædvanlige kløgt. Han efterkommere antog navnet Lihme.

Jens Christian Jensens mor er: Kirsten Christendatter i Resen og udlagt barnefader tjenestekarl Jens Borberg i Mejrup; Jens Christian Jensen døde den 14. februar 1925 i Nørre Byskov, Nørre Nisum. Se under Jens Christian Jensen – også under bøger

Vore aner – der var hattemagere i Viborg - må da også have en historie med på vejen er lagt ind – også under bøger.

Ib Brændgaard Jensens DNA (DNA prøve sendt til USA og analyseret – februar 2017)



Ib Brændgaard Jensen, du er...

37.9%
Britisk og Irsk

31.4%
Skandinav

30.7%
Nord- Og Vesteuropæer



Med MyHeritage DNA, kan du opdage slægtninger, du ikke tidligere kender, der deler DNA-segmenter med dig nedarvet fra den samme fælles forfader. Du vil afdække de etniske og geografiske oprindelser af dine forældre – der kan omfatte nogle overraskelser. Du vil være i stand til at lære, hvilke dele af dit DNA du har arvet fra hver af dine forældre.

Her pr. 03.03.2017 har jeg allerede modtaget ca. 15 henvendelser, som jeg deler DNA-segmenter med.

Den 03.03.2017

Ib Br.